



### Allt började en sensommarsdag i Stockholm...

Det var nämligen så att Joakim och Irina hade sett varandra på tunnelbanan några gånger tidigare. Joakim hade blivit så nervös när han såg att "där är hon igen..." och modet i hans mage övervann inte den kärleksfulla nervositeten som fanns i hans hjärta. Tunnelbanan stannade och de gick båda ner till sin anslutande tågbanan. För att fördriva tiden hoppade Joakim upp på ett räcke och balanserade en sväng. Tydligt räckte det för att Irina, med modet vid sin sida gå fram och prata med den där filuren. Så fort Joakim såg henne komma, möttes deras blickar liksom en fusion av transformation och han gick fram likaså för att möta henne.

"Det är något med dig" - Sa Irina

"Jag känner likadant med dig" - Sa Joakim

Inte lång tid därefter när Joakim låg omsluten i Irinas kärleksfulla famn bubblade en barnbok ner från ovan, spola fram tiden lite till och Irina skissade fram den första omslagsbilden. På den vägen skapades sedan barnboken "Regnbågs mannen", en färgsprakande berättelse om äventyr i stunder som ger magiska under. Genom denna utställning får du nu ta del av några utvalda sekvenser från barnboken. Om du vill lyssna på hela boken finns den tillgänglig via vår youtubekanal - Joakim & Irina. Det finns också hörlurar och mp3-spelare för den som vill avnjuta berättelsen här på Station Grön, i det magiska Regnbågsrummet. (Vi har dock inte fått vår gamla mp3 att funka ännu, möjligtvis om du hade en, eller om de får lyssna på sin telefon med sina hörlurar)

Med färgsprakande värme,  
Joakim & Irina

[www.joakimandirina.com](http://www.joakimandirina.com)